

Lichtpuntjes in coronatijd

Via via hoorden wij van dit initiatief van de Dorpsraad en het Witte Weekblad. Onze eerste reactie was, lichtpuntjes, zijn die er wel in de coronatijd met al zijn trieste verhalen en beperkingen, maar nadenkend ontdekten wij ook dat die er zeker zijn. Hier een positieve ervaring van ons.

Wij zijn beiden laat 70, door de corona-bezoek-beperkingen lopen wij nog meer dan voorheen. We wisten al hoe mooi de duinen zijn, maar weten nu ook hoe mooi en groot Park 21 en het Vennepenhout zijn, gewoon naast de deur, onze eigen "bossen".

Eén van onze kinderen woont in het buitenland, we hebben onze kleinkinderen ruim een jaar niet gezien, wel via de digitale mogelijkheden. Door corona zijn we nu volleerd Skype en Zoom experts!



Maar de kinderen en kleinkinderen echt zien en knuffelen kan niet en mis je natuurlijk, onze kleindochter van 6 vindt dat ook en heeft dat op haar manier opgelost. Zij maakte speciaal voor ons haar eigen smiley van fruit, en stuurde die (digitaal natuurlijk) naar ons.

Zo hebben we toch contact en wel op een heel bijzondere en creatieve wijze.

Wellicht kan je zeggen, beperkingen maken je creatief, en als je goed zoekt zijn er altijd wat lichtpuntjes?

Vrienden van de Dorpsraad.